

Bhajans

3x Om

**Vighneshwara Gananatha Gajanana
Parvati Nandana Shubhanana
Mangala Murti Sri Ganaraya
Jaya Ganaraya Sri Ganaraya (2x)
Ashta Vinayaka Gajanana (1x)
Siddhi Vinayaka Shubhanana (1x)**

Glorie aan Heer Ganesh, de Heer die alle obstakels verwijdert (Vighneshwara), de heer van de Gana's (Gananatha), de heer met het olifantengezicht (Gajanana), de zoon van Parvati. Hij heeft een aangenaam en voorspoedig voorkomen. Hij schenkt ons zijn zegeningen, en hij vervult onze gebeden.

**Yuga Avatara Sai Rama, Rama Rama Ram
Rama Rama Ram, Sita Pate Sri Ram
Rama Rama Ram, Sita Pate Sri Ram
Yuga Avatara Sai Rama, Rama Rama Ram
Parama Niranjana Prashanti Rama
Sri Raghurama Janaki Rama, Rama Rama Ram**

O Heer Sai Rama, u bent de incarnatie van dit Kali-tijdperk. O Heer van Sita, u bent de eeuwige en opperste zuiverheid, Heer Rama, geboren in de Raghu-dynastie, Heer van Janaki (Sita), U bent de Rama van Prashanti.

**Sai Hamara Ham Sai Ke Aisa Prema Hamara
Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara
Sathya Sai Hai Naama Tumhara Shirdi Sai Avatara
Hindu Muslim Sikh Isai Sab Ka Palana Hara
Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara**

O Heer Sai, U bent van ons en wij behoren U toe, dat is de liefdevolle band die we delen. Glorie aan U, Heer Sai Rama, u bent van ons, u bent van ons. Uw naam is Sathya Sai en U was ook de avatar Shirdi Sai. Hindoe, Moslim, Sikh of Christen, U beschermt en zorgt voor iedereen.

**Sri Mata Jaganmata Sai Mata Shashi Gauri Mata
Dharani Mata Paripurni Mata
Jaga Dharani Mata Bhava Harani Mata**

O Moeder Sai, moeder van het universum, moeder van voorspoed en overvloed, U vervult al onze wensen. U bent moeder Aarde. U bevrijdt ons van de cyclus van geboorte en dood.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu - Mogen alle wezens overal gelukkig zijn
Om, Shanti Shanti Shanti - Vrede, Vrede, Vrede