

Bhajans Online - zondag 24 mei 2020

3x Om

**Jai Jai Jai Jai Ganapati Deva
Gajanana Gajanana
Gajanana He Ganapati Deva
Jai Jai Jai Jai Ganapati Deva
Mata Parvati Pita Mahadeva**

Glorie aan Heer Ganesh (Ganapati) met het olifantengezicht (Gajanana), Heer van de Gana's, zoon van Parvati en Mahadev (Shiva).

**A teardrop of love my Lord, weeping of love my Lord,
an overwhelming love for You
A fountain of love my Lord, a river in flood my Lord, an ocean, Hallelujah
Glory to That I am, glory to That I am, glory to That I am, Hallelujah**

Een traan van liefde, wenend van liefde, een overstelpende liefde voor U. Een fontein van liefde, een buiten haar oevers getreden rivier, een oceaan, mijn Heer. Glorie aan God, die ik ben. Halleluja.

**Hari Hari Sumiran Hari Hari Bhajomana
Hari Hi Tero Tan Man Aur Dhan
Hari Hari Sumiran Hari Hari Bhajomana
Tulsidas Bhaje Ramam Ramam
Meera Daasi Bhaje Govindam
Hari Bina Jeevana Kaisa Jeevan
Hari Charanan Me Arpan Kar Man**

Mediteer op de naam van Hari (Vishnu, Narayan). Hij is je lichaam, je geest en je rijkdom. Zijn toegewijden Tulsidas en Meera bezongen hem als Rama en Govinda (Krishna). Wat is dit leven waard zonder Hari? O geest, geef je volledig over aan de voeten van Hari.

Bhasma Bhushitanga Sai Chandra Sekhara
Phala Netra Shula Dhari Sai Shankara
Bhasma Bhushitanga Sai Chandra Sekhara
Sama Gana Priyakara Sai Shankara
Har Har Har Shiva Shambhu Natana Shekhara
Parthi Vasa Sai Deva Sai Shankara
Sai Shankara Sathya Sai Shankara

Sai Shiva (Shankar, Shambhu), U bent, versierd met heilige as, de drager van de maan en de drietand (trishul). Heer met het derde oog op het voorhoofd, U houdt van Sama-Gana (de recitatie van vedische mantra's). U bent de koning van de dans, bewoner van Puttaparthi, de ware God Sai.

Satguru Brahma Sanatan He
Parama Daya Ghana Pavan He
Janmaja Dukha Vinashana He
Jagadodharan Karan He
Sai Krishna Janardhan He
Janardhan He
Bhava Bhaya Jaladhi Taran He

O God, U bent onze eeuwige ware goeroe en opperst barmhartig. U verwijdert alle obstakels en verlost ons van het leed van geboorte en dood. Heer Sai Krishna, U bent de schepper en de oorzaak van de schepping. U helpt ons verdriet en angst te boven te komen en brengt ons over de oceaan van geboorte en dood.

Ganga Jatadhara Gauri Shankara Giridja Mana Ramana (Jaya)
Mrityunjaya Mahadeva Maheshvara Mangala Shubha Charana (Jaya)
Nandi Vahana Naga Bhushana
Nirupama Guna Sadana (Sai)
Natana Manohar Nilakanta Hari
Niraja Dala Nayana (Sai)

Shiva (Shankar, Mahadev), Heer van Gauri (Parvati), U draagt de Ganges in Uw haarlok. Glorie aan U, overwinnaar van de dood. U schenkt geluk en voorspoed aan hen die Uw lotusvoeten vereren. U heeft de stier Nandi als voertuig en de slang als juweel om Uw hals. O Heer, U bent vormloos van aard. Heer Sai Shiva met de blauwe keel en lotusogen, U brengt onze geest in verrukking.

Nirakari Allah He Avatari Prabhu Ram (He)
Janam Janam Mere Saath Raho Tum Sathya Sai Bhagavan
Tumhi Hamare Mata Pita Sai
Tumhi Hamare Praan
Janam Janam Mere Saath Raho Tum Sathya Sai Bhagavan
Nanak Ishu Buddha Mahavir (Guru)
Sab Hai Sai Bhagavan
Janam Janam Mere Saath Raho Tum Sathya Sai Bhagavan

O onzichtbare God, in de vorm van Heer Sri Ram en Heer Sathya Sai Baba, blijf in elk leven opnieuw bij mij. Heer, U bent mijn Moeder, Vader en levensadem. U bent Nanak, Jezus, Boeddha en Mahavir. U bent alles.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede