

**Bhajans Online - zondag 3 mei 2020**

**3x Om**

**Gananatha Gananatha  
Mushika Vahana Jaya Gananatha  
Charanam Sharanam Gajanana  
Gananatha Gananatha  
Siddhi Vinayaka Gananatha Mukti Pradayaka Gananatha  
Jagatoddhara Jaya Gananatha  
Charanam Sharanam Gajanana**

Glorie aan Heer Sri Ganesh, Heer van de Gana's, die de muis als voertuig heeft. Vereer Zijn lotusvoeten, geef je over aan Hem en Hij zal jou bevrijden van geboorte en dood. Hij bevrijdt ons van het wereldse leed.

**Guru Deva Priya Deva Sai Deva Daya Maya  
Vibhuti Sundara Sashanka Sekhara  
Sai Shankara Daya Karo  
Guru Deva Priya Deva Sai Deva Daya Maya  
Gokula Nandana Sai Gopala (2x)  
Raghukula Bhushana Sai Rama (2x)  
He Madanantaka Daya Karo**

Ere aan U, goeroe Sai, U bent Shankar (Shiva), drager van de maan. U bent genadig en barmhartig en schenkt ons de zuivere, heilige as. U bent Gopal (Krishna), bewoner van Gokul. U bent Ram, het sieraad van de Raghu-dynastie. Uw liefde en genade verheffen de mensheid.

**Ghanashyama Gopala Ghanashyama Gopala  
Manamohana Jaganmohana  
Yadu Nandana Gopal  
Ghanashyama Gopala Ghanashyama Gopala  
Gopala Gopala Shyama Gopala  
Gopala Gopala Sai Gopala**

O Heer Sri Krishna (Ghanashaam, Mohan), U brengt de geest en de hele wereld in bekoring. U bent Gopal, bewoner van Brindawan, kind uit de Yadu-dynastie.

**Sai Ma, Sai Ma, Sai Ma**  
**Divine Mother Of Compassion That You Are**  
**Bestow On Us Your Infinite Grace**  
**That We May Adore You And Find Inner Peace**  
**Divine Mother Of Compassion That You Are**  
**Sai Ma, Sai Ma, Sai Ma**

Sai Ma, Sai Ma, Sai Ma. Heilige moeder die meeleeft, laat Uw oneindige zegen op ons neerdalen. Dat wij U mogen aanbidden en innerlijke vrede verkrijgen.

**Paar Karo Uddhaar Karo Prabhu Parthi Puri Bhagavan**  
**Hare Ram Ram Ram Ghanashyam Shyam Shyam He Sai Naath Bhagavan**  
**Dina Dayala Karuna Murti Kaliyuga Avatar Sai Bhagavan**  
**Allah Sai Buddha Zorastra Ishu Kristu Bhagawan**

Sai Baba, Heer van Parthi, bevrijd ons uit de cyclus van geboorte en dood. U bent genadig en barmhartig jegens de hulpelozen. U bent de goddelijke incarnatie van het Kali-tijdperk. God Sai, U bent Ram, Krishna, Allah, Boeddha, Zoroaster en Jezus.

**Vitthala Bhajo Vitthala Bhajo**  
**Vitthala Bhajo Hari Vitthala Bhajo**  
**Pandhari Natha Panduranga Vitthala Bhajo**  
**Parthi Vasa Sai Deva Vitthala Bhajo**

Zing de glorie van Heer Vitthala, die ook bekend staat als Panduranga, de Heer van Pandharpur, en Heer Sai die woont in Parthi.

**Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu**  
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

**Om, Shanti Shanti Shanti**  
Om, Vrede, Vrede, Vrede