

Bhajans Online - zondag 16 augustus 2020

3x Om

**Shambho Kumara Gauri Tanaya
Gajanana Sadaya Jaya Jaya
Varada Ganesha Durita Vinasha
Pranava Kara Natha Sadaya
Gajanana Sadaya Jaya Jaya**

Groet aan Heer Ganesha, zoon van Heer Shiva (Shambhu) en Moeder Parvati (Gauri). Ganesh die ons gunsten schenkt, obstakels vernietigt en die de personificatie is van oorspronkelijke klank; Om.

**Manasa Bhajore Guru Charanam, Dustara Bhava Sagara Taranam
Guru Maharaj Guru Jai Jai
Sai Naath Satguru Jai Jai (Sathya)
Om Namah Shivaya (3x), Shivaya Namah Om
Arunachala Shiva (3x), Aruna Shivom
Omkaram Baba (3x), Om Namu Baba**

Vereer met geheel je hart de lotusvoeten van de goeroe. Hij is de boot waarmee je de ocean van het leven kunt oversteken. Glorie zij U, volmaakte leraar Sathya Sai. Ik buig voor Shiva, de vernietiger van al het vergankelijke en Heer van de Arunachalaberg, voor Baba die het geluid van de slepping vertegenwoordigt.

**Sathya Dharma Shanti Prema Svarupa Prashanti Nilaya Deva
Rama Ho Krishna Ho Sai Ram Deva
Shiva Shakti Svarupa Baba He Dina Palana Baba
He Prashanti Nilaya Baba He Purnavatara Baba
Allah Ho Maula Ho Sai Ram Deva**

Belichaming van waarheid, rechtschapenheid, vrede, liefde die woont in Prashanti Nilayam. U bent Rama, Krishna en Sai. U verenigt het mannelijke en vrouwelijke principe en beschermt de hulpelozen. O Baba, volledig Avatar, U bent Allah, Maula en Sai Rama.

**U bent Heer van het Universum, Heer van het Universum,
leef in ons Hart Sai Baba
Sai Baba, Sai Baba, leef in ons Hart Sai Baba
Oorzaak van de Schepping, Behoeder en Vernietiger,
Sat Chit Ananda Sai Baba
Sai Baba, Sai Baba, Sat Chit Ananda, Sai Baba
Moeder van het Universum, Vader van het Universum,
Licht der mensheid Sai Baba
Sai Baba, Sai Baba, Licht der mensheid Sai Baba**

**Mita Smita Sundar Mukharavinda Nacho Nandalala Nandalala
Nacho Nandalala Nandalala (3x)
Mira Ke Prabhu Lala Nandalala (3x)
Nacho Nandalala Nandalala**

*Krishna, U hebt een lieflijke glimlach op Uw mooie lotusgezicht. Dans,
o geliefde zoon van Nanda! U bent de beminde Heer van Mira.*

**Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
Anjani Putra Balabheema Anjaneya Balabheema
Balabheem (6x), Balabheema
Vayu Kumara Balabheema Vanara Veera Balabheema
Balabheem (6x), Balabheema
Parthi Pureesha Sai Rama Pavana Purusha Sai Rama
Sai Ram (6x), Sai Rama**

*Glorie aan Rama, Lakshmana, Sita en Hanuman. Glorie voor de
machtige zoon van Anjani en Vayu (God van de wind). Glorie voor de moedige
van de apenclan. Buig voor de Heer van Parthi, Sai Rama, de zuivere en
smetteloze.*

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede