

Bhajans Online - zondag 10 mei 2020

3x Om

**Vighna Vinashaka Gananatha
Gajanana He Gajavadana
Gananatha Gananatha
Pranava Svarupa Gananatha
Parthipurishvara Gananatha
Gajanana He Gajavadana**

O Heer Ganesh (Gajanan, Gajavadan), U verwijdert alle hindernissen en schenkt ons geluk. U bent de Heer met het olifantsgezicht, leider van de Gana's. U bent onze levensadem, o Heer van Puttaparthi.

**Koti Pranaam Shat Koti Pranaam
Dina Naath Sai Ram (He) (3x)
Tum Ho Bhakto Ke Yuga Avatar
Tum Ho Nanda Nand Ke Lal
Parthi Puri Ke Sai Gopal
Dina Naath Sai Ram (He) (3x)**

Sai Ram, Heer van de armen, wij groeten u keer op keer. U bent de goddelijke belichaming van dit tijdperk. U bent de zoon van Nand, Sai Gopal (Krishna) van Puttaparti.

**Durga Bhavani Ma Jai Jai Sai Ma
Kali Kapalini Ma Jai Jai Sai Ma
Durga Bhavani Ma Jai Jai Sai Ma
Parama Shivani Ma Jai Jai Sai Ma
Jagat Uddharini Ma Jai Jai Sai Ma**

Glorie aan moeder Durga (Parvati, Kali), die al het slechte vernietigt en de goeden beschermt en onderhoudt. Zij is de opperst barmhartige Moeder, de scepster en beschermster van het universum.

**Yuga Yuga Ke Avatara Sai Rama Sai Krishna Sai Baba
Baba Sai Baba Baba Sai Baba**

**Yuga Yuga Ke Avatara Sai Rama Sai Krishna Sai Baba
Allah Ishu Nanaka Sai**

Buddha Zorastra Mahavira Sai

Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram (2x)

Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram Rahim Jai Ram (2x)

Heer Sai, Ram en Krishna, U bent de Goddelijke incarnatie van elk tijdperk (Allah, Jezus, Nanak, Boeddha, Zoroaster, Mahavir en Rahim). Glorie aan U, o Heer met de vele namen.

't Leven kent zijn eigen ritme, geef je over aan die stroom,

't is tenslotte maar illusie, 't is een geestelijke droom

Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Hare Ram Om Sai Ram (2x)

Laat je zorgen nu maar varen, waarom zou je ze bewaren,

leg ze in Sai Baba's hand, zet ze nu maar aan de kant

Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Hare Ram Om Sai Ram (2x)

Bhajo Ghanashama Bhajo Murli Gopal Bhajo

Nanda Ke Lala Bhajo Radhe

Bhajo Ghanashama Bhajo Murli Gopal Bhajo

Giridhara Gopala Mathura Natha (He)

Kamala Nayana He Kaivalya Dhama

Nanda Ke Lala Bhajo Radhe

Zing de naam van Krishna (Ghanashaam, Gopal), zoon van Nand. Hij is de goddelijke fluitspeler die de berg ophief, de Heer met de lotusogen en bewoner van Mathura. Hij leidt ons naar bevrijding.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu

Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti

Om, Vrede, Vrede, Vrede