

Bhajans Online - zondag 14 juni 2020

3x Om

**Mangal Dayak He Gana Natha
Pranava Swarupa Vighna Vinasha
He Shiva Nandan Pahi Dayala
Parthi Purishvara Jagat Paripala
Pranava Swarupa Vighna Vinasha**

Heer van de Gana's (Shiva's leger), U schenkt geluk en neemt alle hindernissen weg. Ganesh, U bent de zoon van Shiva, u bent Pravana (Aum). Bescherm ons alstublieft door Uw genade. U bent de onderhouder van het universum, o bewoner van Parthi.

**Sai Rama He Ghanashama
Dasharatha Nandana Sri Raghu Rama
Parthi Purishvara Pavana Nama
Pavana Nama Pavana Nama
Parthi Purishwara Pavana Nama
Charanam Sharanam He Sai Rama
Dasharatha Nandana Sri Raghu Rama**

Sai Baba is Sri Ram en Sri Krishna, zoon van Dashrath van de Raghu-dynastie. Geef je over aan de lotusvoeten van de Heer van Puttaparthi, die ons bevrijding schenkt.

**Buddha Mahaveera Yesu Sai
Wahe Guru Wahe Guru Bol Manuva
Allah Yesu Sath Guru Sai
Geeta Veda Quran Ho Sai
Tan Me Sai Man Me Sai
Rom Rom Me Sai Sai
Wahe Guru Wahe Guru Bol Manuva**

O geest, zing Wahe Guru Wahe Guru. Zing de namen van Buddha, Mahaveer, Jezus en Sadguru Sai, die ze essentie zijn van de Geeta, Veda's, Koran en de Bijbel. O Sai, u bent de bewoner van het lichaam en u bent in mijn geest (denken). Elk atoom van het lichaam is gevuld met u.

Radhe Govinda Krishna Murari
Jai Sai Mukunda Murari
Radhe Govinda Krishna Murari
Nanda Ananda Radhe Govinda
Radhe Govinda Sai Govinda
Sai Mukunda Murari (Jai)

Sri Krishna, Heer van Radha, vernietiger van het ego, glorie aan U. O zoon van Nand, U bent de gelukzaligheid zelf.

Heer van liefde, o Heer van waarheid, Govinda Krishna Krishna Krishna
U bent meester van ons hart, Sri Sathya Sai Krishna Krishna
U zij geprezen, o Heer van Parthi, uw naam is heilig, eeuwige vreugd
U bent Krishna en Shirdi Baba, Sri Sathya Sai Baba, Baba

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede