

Bhajans Online - zondag 28 juni 2020

3x Om

**Gauri Nandan Gajanana (He)
Giridja Nandan Niranjana (He)
Gauri Nandan Gajanana (He)
Parvati Nandan Subhanana
Pahi Prabhu Mam Pahi Prasanna**

O Gajanan (Ganesh), zoon van Gauri (Parvati), o onzichtbare Heer, U brengt voorspoed in ieders leven. Heer, bescherm mij en wees alstublieft tevreden over mij.

**O Baba Sai Baba
Deeno Ke Dukha Harte Baba
O Baba Sai Baba
Ram Hi Baba Krishna Hi Baba
Nar Ke Hi Narayan Baba
(O Baba Sai Baba)**

Sai Baba, u verdrijft het leed van de armen en hen die lijden. Baba, U bent Sri Ram, Sri Krishna, God en Meester van de mensen.

**Bansi Dhara Kanhaiya Ghanashama Sundara
Giridhari Gopa Bala Brindavana vihara
Govinda Madhava Hare Madhusudhana Mukunda
Radhe Gopal Radhe Gopal Radhe Gopal Radhe**

Krishna (Kanhaiya, Ghanashaam, Giridhari), drager van de fluit, U bent zo zuiver met Uw bekoorlijke wolkenkleur. Bewoner van Brindavan, vriend van de koeherders, kind Krishna, verheffer van de berg, Heer van Radha, U laat de nectar van bevrijding proeven aan allen die Uw naam met liefde zingen.

**Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Janaki Jeevana Ram
Patita Pavana Rama Hare Jaya Raghava Sundara Ram
Deenodharana Rama Hare Jaya Maruti Sevita Ram
Jaya Jaya Ram Jaya Raghu Ram Janaki Jeevana Ram**

Glorie aan Heer Rama, de belichaming van voorspoed, de levenskracht van van Janaki (moeder Sita). Hij verheft de gevallenen. Hij is de wonderschone Heer uit de Raghu-dynastie. Hij heiligt degenen die zijn toevlucht tot hem nemen, en hij wordt aanbeden door Maruti (Hanuman).

**Paar Karo Uddhaar Karo Prabhu Parthi Puri Bhagavan
Hare Ram Ram Ram Ghanashyam Shyam Shyam He Sai Naath Bhagavan
Dina Dayala Karuna Murti Kaliyuga Avatar Sai Bhagavan
Allah Sai Buddha Zorostra Ishu Kristu Bhagawan**

Sai Baba, Heer van Parthi, bevrijd ons uit de cyclus van geboorte en dood. U bent genadig en barmhartig jegens de hulpelozen. U bent de goddelijke incarnatie van het Kali-tijdperk. God Sai, U bent Ram, Krishna, Allah, Boeddha, Zoroaster en Jezus.

**There Is Love Within Me (3x) I Am Love
There Is Peace Within Me (3x) I Am Peace
There Is Truth Within Me (3x) I Am Truth
There Is Bliss Within Me (3x) I Am Bliss
There Is Light Within Me (3x) I Am Light
There Is God Within Me (3x) I Am God
Hare Rama Rama (3x) Hare Aum
Sai Rama Rama (3x) Sai Aum
(I Am Love...)**

Er is liefde in mij, ik ben liefde. Er is vrede in mij, ik ben vrede. Er is waarheid in mij, ik ben waarheid. Er is gelukzaligheid in mij, ik ben gelukzaligheid. Er is licht in mij, ik ben licht. God is in mij, ik ben God. Gegroet Heer Rama. Sai, U bent Rama, ik ben liefde.

**Hara Shiva Shankar Sashanka Sekhara Hara Bam Hara Bam Bam Bam Bolo
Bhawa Bhayankar Giridja Shankar Dhimi Dhimi Dhimi Taka Nartana Khelo**

Zing de naam van Heer Shiva die de maan in Zijn haarlok draagt en het nartaki-
spel (toneelspel) uitvoert in het ritme van “bam, bam en dhimi, dhimi, dhimi”.
Heer Shankar, Heer van Giridja (Parvati), U vernietigt de angst voor geboorte
en dood.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu

Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti

Om, Vrede, Vrede, Vrede