

Bhajans Online - zondag 19 juli 2020

3x Om

**You take all the obstacles away oh Lord Gananatha
You give me happiness, You give me auspiciousness
You take all the sorrows away oh Lord Gananatha
You take all the obstacles away oh Lord Gananatha
There is no emptiness, there is no loneliness
When we start off the day with your name oh Lord Gananatha**

U neemt alle hindernissen weg, o Heer Ganesha. U schenkt mij geluk en voorspoed. U neemt alle leed weg. Er is geen leegte en geen eenzaamheid, als wij de dag beginnen met uw naam.

**Allah Sai Maula Sai
Sadguru Sai Antaryami
Nanak Sai Prema Sai
Yesu Sai Karuna Sagara
Sarva Dharma Priya Sathya Sai**

Heer Sai, U bent Allah, U bent de allesdoordringende Goddelijke Leraar. U bent Nanak en Jezus. U bent liefdevol en een oceaan van mededogen. Alle geloven zijn u lief.

**Bhajo Re Manuva Satguru Deva
Parama Kripalu Sai Mahadeva
Nisha Din Dhyaan Karu Mai Tera
Janama Janama Ka Mite Andhera
Parabramha Parmeshwara Rupa
Parabramha Parmeshwara Deva
Parama Kripalu Sai Mahadeva**

O geest, zing de naam van de ware goeroe God, de opperst genadige Heer Sai Shiva (Mahadeva). Heer, elke dag denk ik aan U, zodat door Uw genade de onwetendheid van vorige levens verdwijnt. U bent de vorm van het Opperste.

**Amba Shankari Parameshvari Shashi Shekhari Amba
Sarveshvari Jagadishvari Maheshvari Amba
Amba Sundari Gunamanjari Shivashankari Amba
Kadambari Shwetambari Harisodari Amba**

Glorie aan Moeder Shankari (Zij die voorspoed brengt), zij is Parameshvari (Opperste Godin) en gemalin van Heer Shiva die de maan op zijn hoofd draagt. U bent de Godin die het Universum beschermt. U bent wonderschoon, Godin met vele van de mooiste eigenschappen. U bent verwant aan Heer Hari. Wij groeten u eerbiedig, o Moeder.

**Krishna Rama Govinda Gokula Nandana Gopala
Rama Krishna Govinda Trayee Brindavana Gopala
Sai Krishna Govinda Parthi Pureeshwara Gopala
Gopala Sai Gopala
Gopi Manohara Gokula Bala Sai Murari**

Gopala, die iedereen vreugde schonk in Gokula en met name de Gopika's, hij is ook Sri Rama van de Treta Yuga en hij is Sai die verblijft in zijn verblijfplaats Trayee Brindavan.

**Gangadhara Hara Gangadhara Hara Kailasha Natha Prabhu Shankara
Bhava Nasha Bhava Bandha Vimochana
Sathya Sai Shiva Shankara**

We eren Heer Sathya Sai, die ook Shiva Shankara is. Hij brengt voorspoed en draagt de Ganges op zijn hoofd. Hij is de Heer van de berg Kailasha. Hij bevrijdt ons van de gehechtheid van de wereld en voorkomt dat we ons steeds weer in de cyclus van geboorte en dood bevinden.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede