

## **Bhajans Online - zondag 2 augustus 2020**

**3x Om**

**Jai Jai Jai Gananayaka Jai Jai Vighna Vinashaka  
Jai Shubha Mangala Dayaka Vidya Buddhi Pradayaka  
Gajavadana Gauri Nandana  
Gangadhara Shiva Shambho Nandana**

Glorie aan Ganesha, leider van de Gana's, die alle hindernissen wegneemt. Heilige schenker van geluk, inzicht en wijsheid. Zoon van Parvati, met het olifantsgezicht en zoon van Shiva die de schenker is van voorspoed en de drager van de Ganges.

**In the morning, in the morning I call your name oh my Lord  
I pray, oh dear Lord, please guard and guide me,  
all through the day oh my Lord  
I will love my mother, father, teacher and You oh my Lord  
For I know, all will guard and guide me all through my life oh my Lord  
I'll tell the truth and do what's right Lord, with peace and love in my heart  
And I know if I love and serve all, I'll win a place in your heart**

's Morgens roep ik U aan, o Heer. Ik bid o geliefde Heer, bescherm en leid mij alstublieft de hele dag. Ik zal mijn moeder, vader, leraar en U Heer, liefhebben, want ik weet, dat U allen mij gedurende mijn hele leven zult beschermen en leiden. Met vrede en liefde in mijn hart zal ik de waarheid spreken en doen wat juist is Heer en ik weet, dat ik een plaats in uw hart zal veroveren, wanneer ik allen liefheb en dien.

**Dayabhi Rama Janaki Rama  
Madhura Manohara Prabhu Sai Rama  
Atma Rama Nayanabhi Rama  
Kodanda Rama Pattabhi Rama  
Raghupati Raghava Raja Rama  
Madhura Manohara Prabhu Sai Rama**

O Heer Rama, u bent vol genade, u bent de Heer van Sita (Janaki). U bent de bewoner van het hart van uw toegewijden. U bent wonderschoon om te aanschouwen en betovert de geest. U draagt de Kodanda boog bij u, U bent de koning van de Raghu dynastie. U bent niemand anders dan Heer Sai.

**Sai Ram Jai Sai Ram Shirdi Purishwara Ram**  
**Sai Shyam Jai Sai Shyam Parthipurishwara Shyam**  
**Sai Ram Jai Sai Ram Shirdi Purishwara Ram**  
**Allah Naam Hai Tera Hey Sai Baba**  
**Sab Ka Malik Tumaho Hey Sai Baba**  
**Yesu Nanak Buddha Mahaveera Sab Hai Sai Ram**  
**Sab Hai Sai Ram**

Glorie aan U, Heer Sai van Shirdi en Parthi. U bent de Heer van de hele mensheid. U bent Allah, Jezus, Nanak, Buddha en Mahaveera. U bent Alles, o Heer Sai.

**Mana Mohana Murli Gopala, Jaya Govinda Radhe Gopala**  
**Pandhari Natha Jaya Hari Vitthala**  
**Govardhana Giridhari Gopala**

Krishna (Gopala, Govinda) is de fluitspeler die de geest betovert. Glorie aan de Heer van Radha. U verhief de berg Govardhan om uw toegewijden te beschermen. U bent ook Heer Vitthala van Pandharpur.

**Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu**  
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

**Om, Shanti Shanti Shanti**  
Om, Vrede, Vrede, Vrede