

Bhajans Online - zondag 30 augustus 2020

3x Om

**Jaya Ganesh Jaya Ganesh Jai Ganesha Deva
Shri Ganesha Shri Ganesha Shri Ganesha Deva
Bhaktoddharana Bhakta Jana Poshana
Paapa Vinashana Bhakta Samrakshana
Omkara Pranava Shri Rupa
Parvati Nandana Jaya Jaga Vandana**

Glorie aan Heer Ganesh. Hij redt de toegewijden, Hij onderhoudt de toegewijden, Hij beschermt de toegewijden en Hij vernietigt de zonden. O Heer Ganesha, U bent de belichaming van de oerklank Om. O zoon van Parvati, de hele wereld aanbidt U.

**We are opening up in sweet surrender to the luminous love-light of the One
We are opening we are opening**

Wij stellen ons in zoete overgave open voor het stralende licht van liefde van de Ene.

**Punya Naam Pavitra Naam Rama Nama Sai Ram
Hare Krishna Hare Ram Madhura Naam Sai Ram
Karuna Sindhu Sita Ram, Deena Bandhu Radhe Shyaam
Hare Krishna Hare Ram Madhura Naam Sai Ram**

Zing de bekoorlijke, heilige en zuivere namen van Ram, Krishna en Sai. Heer Ram, u bent de Heer van Sita, u bent een oceaan van mededogen. Heer Krishna, u bent de Heer van Radha en vriend van de armen. O Heer Krishna, Rama en Sai, uw namen brengen zoetheid.

**Sai Ram Ghanashyaam Bhagavan Tumhara Naam
Tum Bina Koi Nahi Rakhawale
Tum Bina Koi Nahi Aapad Sahaare
Tum Bina Prema Koi Nahi Dene Waale
Tum Ho Mere Atma Ram Baba
Bhagavan (Sai Ram) Tumhara Naam**

O Heer Sai, U bent niemand anders dan Rama en Krishna. Wij hebben niemand anders dan u om ons te redden van alle moeilijkheden. Wie anders dan U kan ons onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde schenken? U bent de bewoner van ons hart, Atma-Rama.

**Beda Paar Karo Mere Sai
Uddhaar Karo Mere Baba
Beda Paar Karo Mere Sai
Allah Ishvar Sai Baba
Shirdi Baba Parthi Baba
Reham Nazar Karo Sai Baba
Daya Karo Sai Kripa Karo**

O Heer Sai! Verhef ons, help ons om de oceaan van geboorte en dood over te steken. U bent Allah en Ishvar, U bent Shirdi Baba en Parthi Baba. Wees ons genadig, stort uw liefde en compassie over ons uit.

**Hari Hari Hari Hari Smarana Karo
Hari Charana Kamala Dhyana Karo
Hari Hari Hari Hari Smarana Karo
Murli Madhava Seva Karo
Murahara Giridhari Bhajana Karo**

Laat de geest onophoudelijk de naam van Hari herhalen en mediteer op zijn lotusvoeten. Laat de handen dienstbaar zijn aan Madhava (Krishna) die de fluit in zijn handen draagt. Bezing de glorie van Heer Krishna die de demon Mura versloeg en de berg met zijn vinger optilde om zijn toegewijden te beschermen.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede