

Bhajans Online - zondag 20 december 2020

3x Om

**Shri Sai Gananayakam Ganapatim
Bhakta Jana Vanditam Pavanam
Shri Sai Gananayakam
Vidya Buddhi Pradayaka Deva
Bhava Bhaya Haranam Bhavani Tanayam**

Onze groet aan Heer Sai Ganapati, die de Heer is van de Ganas (de dienaren van Heer Shiva). Hij wordt aanbeden door zijn toegewijden, die op hun beurt worden gezegend door zijn genade. U bent de zoon van Bhavani (Parvati), U schenkt kennis, inzicht, en U verdrijft de angst en redt ons uit de cyclus van geboorte en dood.

**Poorna Brahma Avatara Sai
Sakala Jagata Adhara Sai
Poorna Brahma Avatara Sai
Allah Ishu Rama Sai
Buddha Mahaveera Nanak Sai
Hum Bhakto Ke Baba Sai
Sarva Dharma Avatara Sai**

Sai is de incarnatie van de Opperste Heer. Hij is de basis, het fundament, van alle werelden. Sai is Allah, Jezus, Rama, Boeddha, Mahaveera en Guru Nanak. Voor ons, zijn toegewijden, is Hij de geliefde Baba (Goddelijke Vader). Hij verkondigt de Eenheid van alle religies.

**Jaya Nandalala Jai Jai Gopala
Mohana Murat Sai Gopala
Jaya Nandalala Jai Jai Gopala
Jaya Brindavana Madana Gopala
Jaya Parthishwara Sai Nandalala
Mohana Murat Sai Gopala**

Glorie aan Gopala, de zoon van Nanda. Hij is de Heer met een betoverende, lieflijke vorm, die zich begaf in Brindavan, en Hij is nu de Heer van Parthi.

**Ayodhya Vasi Ram Ram Ram Dasharatha Nandana Ram
Patita Pavana Janaki Jivana Sita Mohana Ram
Ayodhya Vasi Ram Ram Ram Dasharatha Nandana Ram
Patita Pavana Janaki Jivana Sita Mohana Ram
Sita Mohana Ram, Janaki Jivana Ram
Patita Pavana Janaki Jivana Sita Mohana Ram**

Herhaal de naam van Rama, de Heer van Ayodhya. Hij is de zoon van Dasharatha. Hij verheft de gevallen en schenkt hen Zijn genade. Hij is de geliefde Heer en de levenskracht van Sita.

**I am God I am God, I am no different from God
I am the infinite Supreme, the one Reality
I am sat-chit-ananda svarupa
I am Om Tat Sat Om**

**I am love I am truth, I am peace eternally
I am ever pure delight, I am always full and free
Fear and grief can never touch me
I am Om Tat Sat Om**

Ik ben God en niets anders dan God, de oneindige Allerhoogste, de enige Realiteit. Ik ben de belichaming van zijn-bewustzijn- gelukzaligheid, ik ben Om, Dat wat is, Om. Ik ben liefde, waarheid en eeuwige vrede, altijd zuivere verrukking, volledig en vrij. Angst en verdriet kunnen mij nooit raken.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede