

Bhajans Online - zondag 6 december 2020

3x Om

**Prathama Vandana Gauri Nandana
He Shiva Nandana Paahi Gajanana
Prathama Vandana Gauri Nandana
Ekadanta Gunavanta Vinayaka
Vighna Harana Shubha Mangala Charana
Pranava Swarupa Paahi Gajanana**

Bidt en groet als eerste Heer Gajanana (Ganesh). Hij is de zoon van Gauri en Shiva. O Heer Gajanana! U bent de Heer met één slagtaand en bent het voorbeeld van goede deugden. U neemt hindernissen weg en schenkt voorspoed. U bent de oerklank (Pranava, Aum) zelf, tot u nemen wij onze toevlucht.

**Kalyana Rama Ananda Rama
Rama Shri Rama Jaya Rama
Kalyana Rama Ananda Rama
Avatara Sai Avatara Rama
Purna Avatara Sathya Sai Rama**

Heer Rama, u bent de bron van het welzijn van de wereld, en een bron van gelukzaligheid. Glorie aan U, Heer Rama! U bent dezelfde Rama, die ook op aarde kwam in de vorm van Sathya Sai Rama met de volheid van alle facetten van de Avatar (goddelijke incarnatie).

**Allah Allah Sai Baba
Ishu Masiha Sai Baba
Allah Allah Sai Baba
Nanaka Shri Buddha Sai Baba
Zohrashtra Mahavira Sai Baba**

Sai Baba, of we nu Allah, Jezus de Messias, Nanak, Boedha, Zohrashtra of Mahavira zingen, alle namen zijn van U.

**Temple In My Heart, Prayer In My Soul,
Song On My Lips, And I Sing To You
Baba Sai Baba, Sathya Sai Baba, Sathya Sai Baba, I Sing To You
Sathya Sai Baba, Baba Sai Baba, Sathya Sai Baba, I Call To You
A Light In My Heart, A Yearning In My Soul,
A Name On My Lips, And I Call To You
Baba Sai Baba, Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba, I sing To You
Joy In My Heart, Peace In My Soul, A Smile On My Lips And I Sing To You**

Een tempel in mijn Hart, een gebed in mijn Ziel, een lied op mijn lippen en ik zing voor U, Sathya Sai Baba. Een licht in mijn Hart, een verlangen in mijn Ziel, een naam op mijn lippen en ik roep naar u. Vreugde in mijn Hart, Vrede in mijn Ziel, een lach op mijn lippen en ik zing voor U.

**Mata Mata Sai Mata
Jagata Mata Sai Vishwa Mata
Mata Mata Sai Mata
Durga Bhavani Kaali Kapalini
Shanti Dayini Sai Mata**

Moeder Sai is de moeder van het Universum. Durga, Bhavani en Kali zijn namen van haar. Zij schenkt ons Vrede.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede