

Bhajans Online - zondag 17 januari 2021

3x Om

Jai Ganaraya Shri Ganaraya

Jai Ganaraya Shri Ganaraya,

Jai Ganaraya Shri Ganaraya Mangala Murti Moriya

Siddhi Vinayaka Mangala Dayaka

Siddhi Vinayaka Mangala Dayaka Mangala Murti Moriya

Ashta Vinayaka Mangala Dayaka Mangala Murti Moriya

Sindhura Vadana Pankaja Charana

Sindhura Vadana Pankaja Charana Ganapati Bappa Moriya

Glorie aan Heer Ganesh. Hij is de leider van de Gana's (het leger van Heer Shiva). Hij is de belichaming van voorspoed en Hij schenkt iedereen voorspoed en kracht. Ik groet al zijn acht vormen. Ik groet Heer Ganapati (Ganesh) met zijn vermiljoenkleurige gezicht en lotusvoeten.

Sathya Sai Rama He Ghanashyama

Prema Sudha Barso Shanti Sudha Barso

Kaliyuga Me Tuma Yuga Avatari

Sathya Sai Rama He Ghanasyama

O Heer Sai, laat uw Liefde en uw Vrede als een regen over ons heen komen. U bent Heer Ghanashyaam (Krishna). U bent de Avatar van dit Kaliyuga-tijdperk.

Jaya Jagadisha Jaya Paramesha

Neelakantha Sada Shiva

Om Hari Om

Hari Om Hari Om

Devadideva Deena Dayala

Chandrashekhara Shambho

Neelakantha Sada Shiva

Glorie aan Heer Shiva. Hij is de opperste, Heer der Heren, de oorsprong van al dat voorspoed brengt. Hij is de oerklank 'Om'. Hij is de Heer met de blauwe keel, en de maan op zijn hoofd.

**At your feet dear Lord, we pray
Grace us with your love this day
Sai Baba Sai Baba, You are Krishna, You are Rama
Oh Baba, oh Baba, You are Mother, You are Father
(You are) all names and every form, all that was and will be born
You are all names and every form, all that is forevermore**

Geliefde Heer, aan uw voeten vragen wij U ons deze dag liefde te geven. Sai Baba, U bent Krishna en Rama. O Baba, U bent Moeder en Vader, U bent iedere naam en vorm van alles wat was en nog zal komen, U bent alle namen en elke vorm van alles wat blijvend is.

**Hare Murari Sai Ram Hare Murari Ram
Parama Sumangal Sai Ram Parama Sumangala Ram
Ishwar Allah Tere Naam Sab Tuma Ho Bhagavan
Parama Sumangal Sai Ram Parama Sumangala Ram**

Glorie aan Heer Sai. Hij is de Opperste Heer die voorspoed brengt. Of men nu Ram, Ishvar of Allah zingt, u bent diezelfde Heer.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede