

Bhajans Online - zondag 3 januari 2021

3x Om

**Parvati Nandana Gajanana
Pashupati Ranjana Niranjana
Parvati Nandana Gajanana
Paahi Prabho Maam Paahi Prasanna
Girija Nandana Shubhanana**

O Heer Ganesha, geliefde Zoon van Moeder Parvati en Vader Shiva. U bent de Heer van alle wezens. Zegen ons met uw genade en bescherm ons. U bent makkelijk te behagen, en u schenkt voorspoed.

**He Jagata Dharini Sai Mata
Tu Hi Asura Nashini Durga Mata
Tu Hi Kali Kapalini Shakti Mata
He Jagata Dharini Sai Mata
Tu Hi Anna Dayini Lakshmi Mata, Tu Hi Gyana Dayini Saraswati Mata
Jagata Palini Tu Hi Sai Mata (He)**

Moeder Sai, U bent de drager en ondersteuner van de gehele schepping. U bent Moeder Durga, die de demonen vernietigt, U bent Moeder Kali, de belichaming van de oerkracht. U bent Moeder Lakshmi die voedsel schenkt en u bent moeder Saraswati die kennis schenkt. U bent Moeder Sai die de hele schepping voedt en verzorgt.

**Nandi Vahana Nataraja Hare
Indu Shekhara Shiva Raja Hare
Nandi Vahana Nataraja Hare
Bandha Vimochana Shiva Sai Hare
Parthi Pureeshwara Shiva Sai Hare
(Sai Hare Shri Sai Hare
Baba Hare Sai Baba Hare
Sai Hare Shri Sai Hare
Baba Hare Sai Baba Hare)**

O Heer Shiva, die rijdt op de goddelijke stier Nandi, U bent de Heer van de kosmische dans. O Heer Shiva, op uw hoofd siert de halve maan. Heer Sai Baba, u bent degene die ons bevrijdt van alle bindingen. U bent Sathya Sai, Heer van Parthi en U bent Shiva.

**Garuda Vahana Narayana
He Shesha Shayana Narayana
Garuda Vahana Narayana
Shri Lakshmi Ramana Narayana
Hari Om Hari Om Narayana**

We zingen om Heer Narayana te eren, die rijdt op Garuda (de goddelijke adelaar). Hij rust op de goddelijke slang Adishesha. Hij is de geliefde Heer van de godin Lakshmi.

**Take me away won't you carry me, let me rest in you arms for a while
Take me away won't you carry me,
let me bathe in the sweetness of your smile
Oh Baba take me away**

Neem me mee, wilt u mij niet dragen? Laat me een ogenblik in uw armen rusten. Laat me baden in de lieflijkheid van uw glimlach, o Baba, neem me mee.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede