

Bhajans Online - zondag 31 januari 2021

3x Om

**Lambodhara Jaya Gauri Suta
Ganadhira Jaya Gajanana
Lambodhara Jaya Gauri Suta
Phaalachandra Dhara Gaja Karneshwara
Partheeshwara Maam Paahi Prabho
Sayeeshwara Maam Paahi Prabho**

Glorie aan Heer Ganesh met het olifantengezicht, de Heer van de Ganas (leger van Shiva), de zoon van Moeder Gauri. Op Uw voorhoofd is de maan te zien en Uw oren zijn zo groot als van een olifant. Bescherm mij, O Heer Sai van Parthi.

**Kausalya Nandana Vaidehi Mohana
Rajeeva Lochana Rama
Yuga Avatara Parameshwara Rama
Asurani Khandana Kodanda Rama
Bharataagraja Sri Rama Parthi Pureeshwara Rama**

Zoon van Kausalya, Heer Rama met de Lotusogen! U bent de geliefde Heer van Vaidehi (Sita). U bent de opperste Heer, die incarneerde in de Treta-Yuga (tijdperk). Glorie aan de Heer Rama, die met zijn boog de demonen vernietigt. U werd aanbeden door Uw broer Bharata en nu bent U de Heer van Parthi.

**Karuna Sagara Prema Swaroopa
Paap Wimochan Ram
Dukha Bhanjan Sri (Sai) Ram
Allah Ishwar Tere Naam
Nanak Ishu Tere Naam
Parthi Purishwar Dina Daya Ghana
Dukha Bhanjan Sri (Sai) Ram**

Heer Sai is de belichaming van Liefde en een oceaan van compassie. Hij verwijdert onze zonden en vernietigt ons verdriet. Allah, Ishwar, Nanak en Jezus zijn alle Uw namen. Hij is genadevol en vol mededogen voor eenieder die droevig is of hulp nodig heeft. Hij is de Heer van Parthi.

**Sita Rakshaka Rama Duta
Lanka Dahana Ravana Mardhana
Sri Rama Dasa Daya Nidhey
Sarva Mangala Anjaneya**

Glorie aan U, Heer Hanuman. U beschermde moeder Sita en was de boodschapper van Heer Rama. U stak Lanka in brand en maakte de weg vrij voor Rama om de demoon Ravana te doden. U bent de geliefde dienaar van Heer Rama en schenkt genade en voorspoed aan allen. Wij offeren onze groet aan U, o Heer Hanuman.

**I Am Sai I Am Sai, I'm No Different From Sai
I Am The Supreme Absolute
I Am Sat Chit Ananda, Being Awareness And Bliss
Grief And Anxiety Cannot Effect Me
I Am Ever Content
No Fear Can Enter Me**

Ik ben Sai, ik ben niet verschillend van Sai. Ik ben de allerhoogste zuiverheid. Ik ben waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid. Smart en angst kunnen mij niet raken, Ik ben altijd tevreden, ik laat geen in mij toe.

**Namah Parvati Pataye Hara Hara
Hara Hara Shankara Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Shiva Shiva Shiva Shiva Sadashiva
Mahadeva Sadashiva
Sadashiva Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva (3x)**

Glorie aan Hara (Shiva), die de Heer is van moeder Parvati. U bent Shankara (Hij die goed doet en voorspoed brengt). U bent de grootste Heer (Mahadeva), en de almachtige Heer die genade schenkt (Sadashiva).

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede