

Bhajans Online - zondag 11 april 2021

3x Om

**You take all the obstacles away oh Lord Gananatha
You give me happiness, You give me auspiciousness
You take all the sorrows away oh Lord Gananatha
You take all the obstacles away oh Lord Gananatha
There is no emptiness, there is no loneliness
When we start off the day with your name oh Lord Gananatha**

U neemt alle hindernissen weg, o Heer Ganesha. U schenkt mij geluk en voorspoed. U neemt alle leed weg. Er is geen leegte en geen eenzaamheid, als wij de dag beginnen met uw naam.

**Jaya Jaya Ram Jagadabhi Ram
Deena Bandhu Sai Ram (He)
Jai Jai Ram Jai Jai Ram Sai Ram
Danava Bhanjana Dayamaya
Dayamaya Kripamaya
Alakh Niranjana Asurani Khandana
Deena Bandhu Sai Ram (He)
Jai Jai Ram Jai Jai Ram Sai Ram**

Zing de glorie van Heer Rama, de vriend en metgezel van degenen die het moeilijk hebben, de Heer van de wereld. Glorie aan Heer Rama, die de demonen vernietigde. Hij is onzichtbaar, zonder smet, en vol genade.

**Radhe Shyama Hey Ghana Shyama
Radha Madhava Mangala Dhama
Radhe Shyama Hey Ghana Shyama
Nanda Nandana Govinda
Navaneetha Chora Govinda
Narada Priya Govinda
Natajana Pala Govinda
Narayana Govinda (Hari)
Govinda Gokula (Parthi) Nandana Govinda**

Krishna (Shyama, Govinda), de geliefde Heer van Radha heeft een gelaatskleur zoals de donkere wolken. Hij is de bron van alle voorspoed en de geliefde zoon van Nanda. Hij stal boter van andere huizen (hij stal de harten van toegewijden). Hij is geliefd bij de goddelijke wijze Narada. Voor wie zich

volledig overgeeft aan Hem, is hij de verzorger. Krishna is Heer Narayana. Hij kwam als Krishna in Gokula en hij is dezelfde Heer van Parthi.

**A teardrop of love my Lord, weeping of love my Lord,
an overwhelming love for You**

**A fountain of love my Lord, a river in flood my Lord, an ocean, Hallelujah
Glory to That I am, glory to That I am, glory to That I am, Hallelujah**

Een traan van liefde, wenend van liefde, een overstelpende liefde voor U. Een fontein van liefde, een buiten haar oevers getreden rivier, een oceaan, mijn Heer. Glorie aan God, die ik ben. Halleluja.

**Buddha Mahaveera Yesu Sai
Wahe Guru Wahe Guru Bol Manuva
Allah Yesu Sath Guru Sai
Geeta Veda Quran Ho Sai
Tan Me Sai Man Me Sai
Rom Rom Me Sai Sai
Wahe Guru Wahe Guru Bol Manuva**

O geest, zing Wahe Guru Wahe Guru. Zing de namen van Buddha, Mahaveer, Jezus en Sadguru Sai, die ze essentie zijn van de Geeta, Veda's, Koran en de Bijbel. O Sai, u bent de bewoner van het lichaam en u bent in mijn geest (denken). Elk atoom van het lichaam is gevuld met u.

**You Are The Lord Of My Heart And My Soul
Lord Of My Life It's Beyond My Control
(Sai) Open My Heart To Your Love
Once I Have Seen You Lord Heard You And Touched You
How Can I Live In This World Without You
(Sai) Open My Eyes To Your Light
Sai Ram, Let Me See You
Everywhere, Let Me Hear You
In Everyone, Let Me Serve You
Sai Ram, Bhagavan**

U bent de Heer van mijn hart en mijn ziel. U bent de Heer van mijn leven - een leven, dat ik niet in eigen hand heb. Sai, open mijn hart voor Uw liefde. Heer, hoe kan ik in deze wereld zonder U leven, nu ik U eenmaal gezien, gehoord en aangeraakt heb Sai, open mijn ogen voor Uw licht. Heer Sai Ram, laat mij U aanschouwen, laat mij U overal horen, laat mij U in iedereen dienen.

**Durga Bhavani Ma Jai Jai Sai Ma
Kali Kapalini Ma Jai Jai Sai Ma
Durga Bhavani Ma Jai Jai Sai Ma
Parama Shivani Ma Jai Jai Sai Ma
Jagat Uddharini Ma Jai Jai Sai Ma**

Glorie aan moeder Durga (Parvati, Kali), die al het slechte vernietigt en de goeden beschermt en onderhoudt. Zij is de opperst barmhartige Moeder, de scepster en beschermster van het universum.

**Shiva Shiva Shambho Tandava Priyakara
Bhava Bhava Bhairava Bhavani Shankara
Shiva Shiva Shambho Tandava Priyakara
Hara Hara Bam Bam Bolo Maheshwara
Dama Dama Damaru Natana Manohara
Sathyam Shivam Sai Sundara**

Wij eren Heer Shiva, Heer van Parvati (Bhavani) en de Heer die houdt van de Kosmische dans. Heer Shiva is eenvoudig van aard. Hij is Heer Sai, die de belichaming is van Waarheid, Goedheid en Schoonheid.

**Vitthala Bhajo Vitthala Bhajo
Vitthala Bhajo Hari Vitthala Bhajo
Pandhari Natha Panduranga Vitthala Bhajo
Parthi Vasa Sai Deva Vitthala Bhajo**

Zing de glorie van Heer Vitthala, die ook bekend staat als Panduranga, de Heer van Pandharpur, en Heer Sai die woont in Parthi.

Aarti

**Om Jai Jagadisha Hare, Swami Sathya Sai Hare
Bhakta Jana Samrakshaka, Bhakta Jana Samrakshaka
Parthi Maheshwara, Om Jai Jagadisha Hare**

**Sashi Wadana Srikara, Sarva Pranapate, Swami Sarva Pranapate
Asrita Kalpalatika, Asrita kalpalatika
Apad Bandhava, Om Jai Jagadisha Hare**

**Mata Pita Guru Daivamu, Mari Antayu Nive, Swami Mari Antayu Nive
Nada Brahma Jagannatha, Nada Bramha Jagannatha
Nagendra Shayana, Om Jai Jagadisha Hare**

**Omkararupa Ojasvi, Om Sai Mahadeva, Sathya Sai Mahadeva
Mangala Aarti Anduko, Mangala Aarti Anduko, Mandaragiridhari
Om Jai Jagadisha Hare**

**Narayana Narayana Om Sathya, Narayana Narayana Narayana Om
(Narayana Narayana Om Sathya 2x) Narayana Narayana Narayana Om
Om Jai Satguru Deva**

Victorie aan Heer Sathya Sai, Heer van het universum. Hij beschermt al Zijn toegewijden. O genadevolle Heer, U bent zo bekoorlijk als de volle maan. U bent de levensadem van alle wezens, onze innerlijke steun en toeverlaat in tijden van nood. O Heer Sai, U bent onze moeder, vader, goeroe en de allerhoogste Heiligheid. U bent de oorzaak van de schepping, U rust op de opgerolde slang. O glorievolle Opperheer, Uw vorm is Aum. Accepteer deze vlam van licht alstublieft, o verheffer van de Mandara-berg. Glorie aan de Opperste Heer van Puttaparthi, Glorie aan de Heer van het universum.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede