

Bhajans Online - zondag 4 juli 2021

3x Om

**Ganesha Son Of Shiva
Ganesha Charanam Sharanam
Warrior Of Our Hearts
Ganesha Son Of Shiva
Remove All Fear And Trepidation
Warrior Of Our Hearts
Remove All Fear And Trepidation
Lead Us Out Of The Darkness**

Ganesha, zoon van Shiva, aan uw voeten zoeken wij onze toevlucht. Strijder voor onze spirituele vooruitgang, verwijder alstublieft alle angst en vrees, leid ons uit de duisternis.

**Sai Ram Jai Sai Ram Shirdi Purishwara Ram
Sai Shyam Jai Sai Shyam Parthipurishwara Shyam
Sai Ram Jai Sai Ram Shirdi Purishwara Ram
Allah Naam Hai Tera Hey Sai Baba
Sab Ka Malik Tumaho Hey Sai Baba
Yesu Nanak Buddha Mahaveera Sab Hai Sai Ram
Sab Hai Sai Ram**

Glorie aan U, Heer Sai van Shirdi en Parthi. U bent de Heer van de hele mensheid. U bent Allah, Jezus, Nanak, Buddha en Mahaveera. U bent Alles, o Heer Sai.

**Hara Hara Hara Hara Samba Shiva
Vibhuti Sundara Sai Shiva
Gangadhara Hara Gauri Shiva
Trishula Dhari Trinetra Shiva
Parthipuri Paramesha Shiva
Vibhuti Sundara Sai Shiva**

Prijs de opperheer Shiva. Hij is Sai Shiva, die de heilige vibhuti aan ons geeft. Heer van Gauri (moeder Parvati). Hij draagt de Ganges in Zijn haarlok. De Heer met de drie ogen, die altijd zijn trishul (drietand) meedraagt, is de Heer van Puttaparthi.

**There Is Someone Above To Guide Me
There Is Someone Above To Show Me The Way
There Is Someone Above To Love Me
There Is Someone Above To Care
 And It's Love Love All The Way
 It's Sunshine On A Rainy Day
 No Cloud Can Hide Our Happiness
 With Ever-Lasting Joy You Blessed
There Is Someone Above To Forgive Me
There Is Someone Above To Hold My Hand
There Is Someone Above To Help Me
There Is Someone Above For Me
 And It's Love Love All The Way
 It's Sunshine On A Rainy Day
 No Cloud Can Hide Our Happiness
 With Ever-Lasting Joy You Blessed
There's Our Lord Sai To Guide Us
There's Our Sathya Sai To Show Us The Way
There's Our Swami To Love Us
There's Someone Above To Care (3)**

Er is iemand daarboven die mij leidt en mij de weg wijst. Er is iemand daarboven die mij liefheeft en die voor mij zorgt. En er is Liefde, alleen maar Liefde! Alsof de zon schijnt op een regenachtige dag. Geen wolk kan onze blijdschap doen verbergen. U heeft mij gezegend met eeuwige vreude. Er is iemand daarboven die mij vergeeft en mijn hand vast houdt. Er is iemand daarboven die mij helpt en er voor mij is. Onze Heer Sai is er, om ons de leiden en de weg te wijzen. Onze Heer Sai is er, Hij houdt van ons. Er is iemand daarboven die om ons geeft.

**Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Janaki Jeevana Ram
Patita Pavana Rama Hare Jaya Raghava Sundara Ram
Deenodharana Rama Hare Jaya Maruti Sevita Ram
Jaya Jaya Ram Jaya Raghuram Janaki Jeevana Ram**

Glorie aan Heer Rama, de belichaming van voorspoed, de levenskracht van van Janaki (moeder Sita). Hij verheft de gevallen. Hij is de wonderschone Heer uit de Raghudynastie. Hij heiligt degenen die zijn toevlucht tot hem nemen, en hij wordt aanbeden door Maruti (Hanuman).

**Bala Gopal Jai Jai Sai Shaam
Prem Bharo Dil Me Hamare Sai Ram
Hamare Sai Ram Bare Pyare Sai Ram
Prem Bharo Dil Me Hamare Sai Ram
Ham Bhakto Ke Tum Ek Sai Ram
Tumhare Jagat Me Bara Pyara Pyara Naam
Sanga Raho Hardam Hamare Sai Ram
Sanga Raho Hamare Sai Ram**

Glorie aan kind Sri Krishna (Gopal, Shaam) en Sai Ram. O liefdevolle Heer, vul mijn hart met liefde. Voor ons toegewijden bent U de enige God. Sai, Uw naam is groot en liefdevol. Baba wees altijd bij mij.

**Panduranga Vitthala Jai Pandhari Natha Vitthala
Panduranga Vitthala Jai Pundarikaaksha Vitthala
Vitthala Jai Vitthala Purandhara Vitthala (2)
Vitthala Jai Vitthala Jai Rakumayi Vitthala**

Glorie aan de Heer van Pandhari, die geduldig wachtte op zijn toegewijde Pundalika. Glorie aan Heer met de lotusogen. Reciteer de namen van Heer Panduranga en Vitthala (Vishnu), Heer van Rakumayi (Rukmini).

**Krishna Rama Govinda Gokula Nandana Gopala
Rama Krishna Govinda Trayee Brindavana Gopala
Sai Krishna Govinda Parthi Pureeshwara Gopala
Gopala Sai Gopala
Gopi Manohara Gokula Bala Sai Murari**

Gopala, die iedereen vreugde schonk in Gokula en met name de Gopika's, hij is ook Sri Rama van de Treta Yuga en hij is Sai die verblijft in zijn verblijfplaats Trayee Brindavan.

**Jagadodharini Mata Durga Jagadodharini Ma
Jago Jago Ma Jago Jago Ma Jago Jago Ma Janani
Hey Gowri Devi Rana Chandi Dewi Hey Shiva Ramana Jago Ma
Hey Shiva Ramana Jago Ma (2)
Jago Jagadodharini Ma**

O Universele moeder Durga! U bent moeder Gowri en de dappere Chandi Devi. U bent de godin van wie Heer Shiva houdt. Laat ons ontwaken uit de slaap van onze eigen onwetendheid en laat ons de inherente Atmische werkelijkheid herkennen.

Aarti

**Om Jai Jagadisha Hare, Swami Sathya Sai Hare
Bhakta Jana Samrakshaka, Bhakta Jana Samrakshaka
Parthi Maheshwara, Om Jai Jagadisha Hare**

**Sashi Wadana Srikara, Sarva Pranapate, Swami Sarva Pranapate
Asrita Kalpalatika, Asrita kalpalatika
Apad Bandhava, Om Jai Jagadisha Hare**

**Mata Pita Guru Daivamu, Mari Antayu Nive, Swami Mari Antayu Nive
Nada Brahma Jagannatha, Nada Bramha Jagannatha
Nagendra Shayana, Om Jai Jagadisha Hare**

**Omkararupa Ojasvi, Om Sai Mahadeva, Sathya Sai Mahadeva
Mangala Aarti Anduko, Mangala Aarti Anduko, Mandaragiridhari
Om Jai Jagadisha Hare**

**Narayana Narayana Om Sathya, Narayana Narayana Narayana Om
(Narayana Narayana Om Sathya 2x) Narayana Narayana Narayana Om
Om Jai Satguru Deva**

Victorie aan Heer Sathya Sai, Heer van het universum. Hij beschermt al Zijn toegewijden. O genadevolle Heer, U bent zo bekoorlijk als de volle maan. U bent de levensadem van alle wezens, onze innerlijke steun en toeverlaat in tijden van nood. O Heer Sai, U bent onze moeder, vader, goeroe en de allerhoogste Heiligheid. U bent de oorzaak van de schepping, U rust op de opgerolde slang. O glorievolle Opperheer, Uw vorm is Aum. Accepteer deze vlam van licht alstublieft, o verheffer van de Mandara-berg. Glorie aan de Opperste Heer van Puttaparthi, Glorie aan de Heer van het universum.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede